

24
JUNI



- **Pop up Museum Villa Mondriaan**
- **Pop up Museum Transit Oost**
- **Pop up Museum Wereld van Wenters & de Museumfabriek**
- **Schilderworkshop Vic hulshof**

Treed in de voetsporen van Piet Mondriaan en neem deel aan de workshop. Wie weet zit er een kunstenaar in je verborgen!

- **Ik ben campagne**

Dit jaar komt Vanjelle Producties met de 'Ik ben ...' campagne. Een campagne die zich richt op jezelf zijn. Door middel van de titel 'Ik ben ...' willen we jongeren de kans geven om de 'Ik ben.' zelf in te vullen. Of dit nou een label is of je eigen naam. Alles mag. Want jij bent goed zoals je bent. Wij vinden het belangrijk dat ieder mens zichzelf kan identificeren zoals men dat zelf wil. Ieder moet zichzelf kunnen zijn en dat ook durven uitdragen aan de wereld om je heen. Onderdeel van de campagne is de korte film 'Ik ben Levi' en een lesprogramma. Door middel van de campagne willen we de film en het lesprogramma wegzetten bij jongerenorganisaties en op middelbare-/mbo scholen. Het is een positieve en kleurrijke campagne die vooral uitnodigt om eens over 'jezelf zijn' na te denken en het gesprek daarover te voeren.

- **Mary Miracle (Michiel Wopereis)**

Michiel Wopereis transformeert zichzelf naar zijn alter ego Mary Miracle. Hij maakt zich tussen 14.00 en 17.00 uur live op en je kunt hem vragen stellen over zijn act en make-up. Daarnaast wordt er een workshop Drag make up georganiseerd.

- **Oekraïense gerechten en lekkernijen**

Kom genieten van echte Oekraïense gerechtjes. Ben je een zoetekauw of ben je meer van hartig? Er is voor elk wat wils.

- **Bloemencorso en Volksfeest**

Laat u verrassen door verschillende maquettes voor het aanstaande bloemencorso eind augustus. Tevens een kleine expositie over het volksfeest in tijden van Vrijheidsbeperking.

- **Date met jezelf experience**

Het doel van date met jezelf is om jezelf nog beter te leren kennen - meer acceptatie vinden in jezelf om zo beter je dromen en doelen te gaan bereiken. Aanpassen is vooral voor de LHBTI+ community altijd een groot thema geweest (vaak van jongs af aan) en d.m.v. date met jezelf willen we een ieder laten ervaren dat je goed bent zoals je bent, er niks mis is met jou en de juiste handvatten geven om voor jezelf te mogen kiezen.

- **Leefbaarheids alliantiebus / Voel je vrij wie je bent**

Diversiteit, inclusie", waar denk jij aan bij die woorden? Geen antwoord is goed of fout, maar we horen graag van jou wat dat voor jou betekent. Kom gezellig even langs bij de vrolijke bus waar Stefan Heinen (initiatiefnemer van Voel je Vrij Wie je Bent (tegen discriminatie en pesten)) en Naomi Berger (van de leefbaarheidsalliantie Gelderland) staan. Voel je vrij om jouw mening/gedachten/gevoel achter te laten op één van de grote flipovervellen, of ga in gesprek (of kom gewoon even langs voor iets lekkers)

- **Muziek & Kindertheater** (zie blokkenschema elders in het programma)

- **Gemeente Winterswijk**

Wat is jouw wens voor Winterswijk? Kom langs in de tent van de Gemeente Winterswijk en vul de wensprikker in.

- **Tentoonstelling Vrijheidspodcast.**

1. Mirjam Schwartz - over haar joodse achtergrond
2. Beer Swildens - over LHBTI & artistieke vrijheid
3. Nadiia - over vluchten uit Oekraïne
4. Thessa Banning - over jezelf identificeren als non-binair

Via de qr codes in de tentoonstelling zijn de opnames verschillende podcast afleveringen ook te beluisteren en bekijken.

- **Correspondence for Choir**

Voor de zesde editie van Correspondence for Choir gaat het om de relatie met de grond in het coulisselandschap rond Winterswijk. Waar bu'j van - Waar goa'j hen? Welke verhalen worden doorverteld binnen families? Hoe wordt de grond bezongen door verschillende generaties?



Vrijheid, oorlog en vrede

Volledige vrijheid kan alleen bestaan in tijden van vrede. Oorlog is dan ook de grootste bedreiging van de vrijheid. Een agressor, zoals op dit moment Rusland in Oekraïne, is niet alleen uit op militaire winst, maar wil vooral mensen hun vrijheid ontnemen. Zelfs na een militaire overwinning houdt de beknotting van die vrijheid niet op, zoals we zagen in de Tweede Wereldoorlog in door nazi Duitsland bezette gebieden en nu in de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Binnenlands verzet en steun vanuit het buitenland zijn dan ook onontbeerlijk zoals we zagen in de strijd tegen nazi's waar de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en, hoe wrang ook in het licht van vandaag, de Sovjet Unie zorgden voor de bevrijding van Europa. Door de ruim 180 Oekraïense vluchtelingen in Winterswijk te betrekken bij Midzomer Mondriaan laten we zien dat hulp bieden op allerlei manieren kan, maar vooral dat zij bij ons, bij Europa horen.

Zonder artistieke vrijheid geen kunst

Een kunstenaar heeft ruimte nodig om zonder beperkingen verbeeldingskracht en creativiteit in te zetten om taboes te doorbreken, de status quo uit te dagen en nieuwe perspectieven te bieden. Dan gaat het om vrijheid van meningsuiting, om experiment, om innoveren en grenzen verleggen. Een maatschappij die deze vrijheid aan banden legt doet zichzelf schromelijk te kort. Nooit verbaasd zijn, nooit verrast zijn en nooit geschokt zijn maakt het leven saai en eentonig. Kunst is bij uitstek in staat ons te confronteren met onze tekortkomingen, valkuilen, obsessies, dromen en verlangens. Het is dan ook daarom dat wij als maatschappij verplicht zijn aan ons zelf om de artistieke vrijheid van de kunstenaar te waarborgen. Zonder artistieke vrijheid geen kunst en cultuur, zonder cultuur geen vrijheid. Die artistieke vrijheid viert wij dit Midzomer weekend in de hoop dat iedereen dit gevoel mee naar huis kan nemen en nog lang met zich mee kan dragen.

Jezelf mogen zijn, de meest persoonlijke vrijheid

De vrijheid om jezelf te mogen- en vooral ook te kunnen zijn is misschien wel het meest fundamentele mensenrecht. Het is het recht om je eigen identiteit, overtuigingen en keuzes te omarmen zonder angst voor discriminatie, onderdrukking en veroordeling. Het is niet alleen een recht, maar een voorwaarde voor een leven in vrijheid. Het geeft ruimte voor persoonlijke groei en is voorwaarde voor het gevoel dat je "lekker in je vel zit". Een maatschappij waarin mensen niet zichzelf mogen zijn is een maatschappij gedomineerd door angst, afgunst en misschien zelfs wel haat. Dit weekend trekt er een keur aan mensen aan u voorbij die laten zien hoe de wereld verrijkt kan worden met kleur, klank, gebaar en persoonlijkheid. Mogelijk gemaakt door de vrijheid om jezelf te zijn. Een vrijheid die iedereen kan pakken, maar die we vooral elkaar moeten gunnen.

Ondernemen in Vrijheid

Ondernemers hebben vrijheid nodig om te ondernemen, vrijheid van ondernemen is in die zin net zo fundamenteel als persoonlijke vrijheid. Als die vrijheid wordt beknot door oorlog en zeker door een repressieve overheid of bezetter gaat dat ten koste van de economie, maar belangrijker nog ten koste van de individuele vrijheid van de ondernemer. In het ergste geval worden hele bevolkingsgroepen het recht op ondernemen ontnomen om hen buiten de maatschappij te plaatsen. Het meest schrijnende voorbeeld is wel wat Joodse Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog overkwam, maar ook nu nog worden overal ter wereld mensen buitengesloten en wordt hen de kans om te ondernemen ontnomen. De Oekraïense Nadiia vertelt in de podcast alles over wat vluchten betekent voor je gevoel van vrijheid. Veel van de Syrische en Oekraïense vluchtelingen in ons land dreven in hun geboorteland een bloeiende onderneming en veel van hen pakken ook hier de draad weer op. De Oekraïense gerechten die u hier vandaag kunt proeven zijn dan ook een mooi voorbeeld van culinair ondernemerschap.

cultureel festival MIDZOMER MONDRIAAN



23
24
25
JUNI



OMC
VERBINDT WINTERSWIJK

23 JUNI 19 UUR

MUURSCILDERING HULZER WILLEM



EXPOSITIES

24|25 JUNI 12-17 UUR

In het pand aan de Torenstaat 1-03 zal de expositie 'ONZE VERHALEN - Gehoord en Gezien' van leerlingen van het ISK en het Gerrit Komrij College te zien zijn.

Bij museum Wereld van Wenters in de Meddosestraat is een interactieve tentoonstelling van de Moluks-Winterswijkse kunstenaar Jonas Johannes te bewonderen.

Ook op andere locaties zijn tentoonstellingen te bezichtigen. Kijk op www.100procentwinterswijk.nl voor alle informatie.



STRAATMUZIKANTEN- FESTIVAL

25 JUNI 12-17 UUR

Op zondagmiddag 25 juni is het koopzondag in het gezellige Winterswijkse winkelcentrum. Maar op deze koopzondag geniet je niet alleen van winkelen, een kleine markt en de gezellige terrassen. Het centrum is ook het decor voor vele straatmuzikanten! Zij zullen deze middag flink van zich laten horen en nodigen je uit om uit volle borst mee te zingen of zelfs een dansje te wagen. Gezelligheid gegarandeerd!



Rond 19.00 uur zal de vierde muurschildering in de serie 'street art schilderijen' van kunstenaar Paul Wieggers onthuld worden. Vorig jaar verschenen de werken over Tante Riek, Piet Mondriaan en Gerrit Komrij op de gevels in het Winterswijkse centrum. De nieuwste toevoeging in de reeks zal schitteren aan een gevel op het Weurden. Willem Wilterdink, ook wel bekend als 'Hulzer Willem' zal hier worden afgebeeld. Hulzer Willem woonde in de Winterswijkse buurtschap Kotten, en was vooral bekend vanwege zijn woordkunsten. Niet alleen aan deze kant van de grens, want ook in Duitsland was zijn werk geliefd. Willem Wilterdink was (toneel)schrijver, dichter, verteller, liefhebber van de streektaal en de plaatselijke geschiedenis.



	12.00 uur	12.15 uur	12.30 uur	12.45 uur	13.00 uur	13.15 uur	13.30 uur	13.45 uur	14.00 uur	14.15 uur	14.30 uur	14.45 uur	15.00 uur	15.15 uur	15.30 uur	15.45 uur	16.00 uur	16.15 uur	16.30 uur	16.45 uur	17.00 uur			
MEDDOSESTRAAT																								
JASPER MUZIEK	STEF WOESTENENK				LITTLE BOOGIE BOY				SIMON2				GOYA				JEFF							
MUSEUM WENTERS					LAGU2				LAGU2															
BIOSCOOP SKOPEIN					IK BEN LEVI				IK BEN LEVI								IK BEN LEVI							
STRAATTHEATER					RAAF THEATER								GANZENFANFARE											
MARKT																								
MARKT	ROLLING BEAT MACHINE																							
JACOBSKERK	FELDHAUS & REUSSINK 'ONDER DE KLOKKEN' 13:00-13:20 / 13:40-14:00 / 14:20-14:40 / 15:00-15:20 / 15:40-16:00 / 16:20-16:40																							
STRAATTHEATER									GANZENFANFARE								GANZENFANFARE							
RATUMSESTRAAT																								
WIMS MUZIEKELDER					STEF WOESTENENK								TIMO VAN DE SANDE								LITTLE BOOGIE BOY			
KALIMIS	DOMINICA EYCKMANS																							
STRAATTHEATER									RAAF THEATER								GANZENFANFARE							
NOTARISTUIN																								
	CORRESPONDENCE OF CHOIR				BENJAMIN DE GROOT				SANDRA VAN REYS				SANDRA VAN REYS				TIMO VAN DE SANDE							
					QTRIC KINDERTHEATER				QTRIC KINDERTHEATER				QTRIC KINDERTHEATER											
MISTERSTRAAT																								
RK KERK (KRUIDVAT)									ORGUE DE BARBARIE								RAAF THEATER							
HEMA					HAMSTERRAD								HAMSTERRAD											
STRAATTHEATER	FREE FANTASIE				MAGIC HERMAN				GANZENFANFARE				FREE FANTASIE				MAGIC HERMAN							
WOOLDSTRAAT																								
SATINKPLEIN									SIMON2				BENJAMIN DE GROOT				ORGUE DE BARBARIE							
BOEKHANDEL KRAMER					Schrijvers en signeersessie Corine Hartman & Charles den Tex																			
DUIF HERENMODE	BENJAMIN DE GROOT								JEFF				LITTLE BOOGIE BOY											
STRAATTHEATER					GANZENFANFARE				FREE FANTASIE				RAAF THEATER				MAGIC HERMAN							

24 JUNI 21-24 UUR

2^{de} POPPRIJS MARKT

Vanaf 21.00 uur zal aan de noordzijde van de Markt de strijd losbarsten om de Winterswijkse Popprijs. Jong lokaal, muzikaal talent heeft van zich laten horen de afgelopen tijd, en inmiddels zijn er vier finalisten. Zij laten zich nog een keer van hun beste kant zien. Rond 24.00 uur zal duidelijk worden of Full Stuck Tyrese, of Fleur en Dominique Dorland met de Winterswijkse Popprijs 2023 naar huis gaan. Eén van deze acts zal deze prijs uitgereikt krijgen van wethouder Sandra Metaal. Tijdens het juryberaad zal Kasja Burgers, winnaar van 'de kei van Komrij', optreden met het winnende lied Strange van Celeste.



25 JUNI 12-17 UUR

MIDZOMERMARKT Meddosestraat

Op zondag 25 juni van 12.00 tot 17.00 uur is er de gezellige Midzomermarkt in de Meddosestraat. U vindt hier o.a. een houtbewerker die prachtige kunstwerken maakt. De winkeliers hebben mooie aanbiedingen op de kraam. En er zijn ook andere standhouders die bijv. jams, honing, sieraden en schoonmaakartikelen aanbieden. Ook kunt u genieten van muziek en er is een heus carillon waarmee u spontaan een deuntje mag meespelen. Uiteraard zijn er diverse standjes met eten en drinken.

